

# ‘Vrijwilliger achter rolluiken vandaan’

De behoefte aan een ontmoetingsplek en activiteiten is groot, blijkt uit een enquête van DOP Elsloo. Ook ruim dertig vrijwilligers hebben zich aangemeld.

door **Eric van Dorst**

**V**oor subsidie zal de Stichting Dorpsplatform Elsloo niet bij de overheid aankloppen, het startbudget van 5 mille volstaat. Maar het belangrijkste om het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo tot een succes te maken zijn de vrijwilligers. „Die melden zich niet vanzelf, je moet ze halen”, zegt bestuurslid Lou Fredrix. En dat is gelukt. Een behoeftepeiling in heel Elsloo leverde 31 aanmeldingen op van geïnteresseerden voor vrijwilligerswerk, naast meer dan tweehonderd reacties van inwoners die deel zouden willen nemen aan activiteiten. Computerles werd daarbij het vaakst genoemd.

De inbreng biedt de DOP-werkgroep voldoende handvatten om een gevarieerd activiteitenaanbod samen te stellen. De programmering vanaf komende maand wordt vanavond besproken met een aantal partijen, waaronder Partners en Welzijn, Volksuniversiteit Maasland en Gilde Westelijke Mijnstreek. Daarbij aanwezig zijn ook verenigingen die al gebruik maken van het Maaslandcentrum, net als organisaties als Zij Actief, De Zonnebloem, IVN, Welfare en het Rode Kruis.

Het programma is gericht op zowel vrijetijdsbesteding als educatie. Zo komen er cursussen, workshops, lezingen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten rond uiteenlopende onderwerpen. Het aanbod is ook gericht op recreatie in de vorm van spel, sport en cultuur, en op voeding. Zelf koken krijgt een vaste plek in de dagbesteding. De reeds bestaande activiteiten in het Maaslandcentrum worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid of gecombineerd met nieuwe.

Het stichtingsbestuur wil rond het project tevens leerwerk- en stageplekken realiseren, samen met de gemeente Stein, het Werkbedrijf, vrijwilligerscentrales, opleidingsinstituten en bedrijven.

De initiatiefnemers zijn blij verrast door de vele vrijwilligers die zich hebben aangemeld. „Er is veel draagvlak”, concludeert Fredrix. „Er zitten mensen bij van wie ik dat niet had verwacht. We halen ze achter de rolluiken vandaan.”

Helemaal tevreden is het bestuur nog niet. Fredrix: „We zijn nog drifstig op zoek naar jongeren om mee te doen. Die geven wel aan dat ze interesse hebben maar ook dat ze zich niet willen binden. We moeten de jeugd via sociale media nog verder triggeren, bijvoorbeeld met een workshop gamen. Want dat is iets wat je samen doet.”

Komende maandag geeft de werkgroep Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo in het Maaslandcentrum tekst en uitleg aan de wijkbewoners, in aanwezigheid van alle deelnemende partijen. Dan wordt ook het activiteitenprogramma tot de zomer gepresenteerd.

 [www.dorpsplatform-elsloo.nl](http://www.dorpsplatform-elsloo.nl)



Met een protestmars in 1970 dwong de Elslose jeugd een eigen honk af.



Utopia 1971, met Wim Hanssen (links), Huub Meijers (met baard), Jo Dohmen en Lou Fredrix (resp. derde en tweede van rechts). foto's Jo Dohmen